

Discussieonderwerp januari - Wat is menselijke revolutie?

Menselijke revolutie houdt in dat we ons niet laten meeslepen door de kracht van gewoontes of dat we overgeleverd zijn aan de grillen van het lot. Het houdt in dat ons leven in een positieve richting verandert, van ongeluk naar geluk. De grenzeloze kracht om dit te doen is al in ons aanwezig. Menselijke revolutie is een constante strijd met onze fundamentele duisternis die ons geloof probeert te belemmeren.

Door onze menselijke revolutie veranderen we ons hart, onszelf, wat zichtbaar wordt in ons handelen en gedrag. We breken uit ons kleine zelf, dat ons gevangen houdt in egoïsme en ego en we gaan leven vanuit ons grote zelf en ons ook inzetten voor het geluk van anderen. We kiezen ervoor om met compassie te handelen waardoor we uit de vicieuze cirkel van de zes lagere levensstaten¹ breken en de levensstaten van bodhisattva en boeddhaschap naar buiten brengen.

Onze menselijke revolutie is een spiritueel avontuur waarbij we ijverig beoefenen en groeien en een nieuw levenspad creëren. Door onze beoefening kunnen we alles wat ons tegenhoudt om onze positieve eigenschappen en menselijkheid te ontwikkelen, herkennen en veranderen waardoor we ons volledige potentieel naar buiten brengen. We ontwikkelen compassie voor onszelf en anderen en worden wijzer, sterker, gelukkiger en moediger. Mensen die werken aan hun menselijke revolutie hebben, net als iedereen, hun fouten en tekortkomingen. Maar van binnen veranderen ze diepgaand en worden een ander mens dan ze waren voordat ze aan dit spirituele avontuur begonnen.

Het is belangrijk om nooit op te geven, hoe moeilijk onze situatie ook is. Als we onze menselijke revolutie blijven uitdagen met onze beoefening, veranderen we en laten we feitelijk bewijs in onze omgeving zien. En hiermee veranderen we de samenleving en verhogen we de levensstaat van alle mensen.

Ikeda Sensei zegt: “De wereld lijkt steeds verontrustender, met dreigende, donkere wolken aan de horizon. (...) De problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, kunnen niet alleen door politieke en economische hervormingen worden opgelost. Als er geen rekening wordt gehouden met het geluk van de mensen, en er geen respect voor de waardigheid van het leven is, ontstaan er alleen maar meer problemen en lopen we uiteindelijk vast. Het geluk van de mensen is het fundamentele doel. Blijf verbonden met anderen! Word je bewust van de waardigheid en kostbaarheid van het leven! De verandering begint bij de mensen zelf!”² Ikeda Sensei bedoelt hier dat veranderingen buiten onszelf de problemen in de wereld niet werkelijk kunnen veranderen, maar dat menselijkheid en menselijke revolutie de sleutel zijn. De verandering begint bij onszelf. Ons bewust worden van onze missie als Bodhisattva van de Aarde is de sleutel waarmee we onze menselijke revolutie kunnen realiseren.

- Wat betekent menselijke revolutie voor jou?
- Heb jij al een ervaring gehad waarin je merkte dat je je menselijke revolutie realiseerde?
- Hoe kan onze menselijke revolutie bijdragen aan een verandering in de wereld?

¹ De zes lagere levensstaten zijn: hel, honger, dierlijkheid, woede, menselijkheid en relatief geluk.

² SGI Nieuwsbrief 9691.

